

Beste Nederlanders,

Het is al tijden
onderwerp van gesprek.
De Nederlandse identiteit.
En nu beginnen wij ook al.
Madurodam.

We horen u denken.
Wat heeft een park
als Madurodam daar nou
mee te maken?
Het antwoord is simpel.
Alles.

Het begon allemaal met George Maduro.
Een Joodse oorlogsheld die in 1945 in Dachau omgekomen is.
Om hem te blijven herinneren, is Madurodam opgericht.

Een park met als doel Nederland te verbinden.
Om iets terug te geven. Een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Daarom gaan de opbrengsten van ons park naar goede doelen voor kinderen.
Want die hebben de toekomst.

Met het Madurodam Kinderfonds laten we kinderen ervaren
hoe belangrijk het is om iets voor een ander te doen.
We verbinden kinderen uit alle lagen van de samenleving
en inspireren ze om Nederland samen nóg mooier te maken.

Zo geven we het verhaal van George Maduro door.
Een verhaal over vrijheidsdrang en opstaan voor de ander.
Oftewel: alles wat ons land verbindt.

Dat is de kern van Madurodam.
Laten zien waar we groots in zijn.
Zodat we onszelf daardoor meer verbonden voelen.
Met ons land. En vooral met elkaar.
Daarom beleef je in ons park de grote verhalen van Nederland
én draag je tegelijkertijd je steentje bij aan de toekomst van onze kinderen.

Een toekomst die er wat ons betreft groots uitziet.

madurodam
Nederland op z'n grootst



madurodam.nl