



Hoi!

Wat leuk dat jij je spreekbeurt of je werkstuk over Madurodam gaat houden! Daar helpen we je graag een handje bij. We hebben daarom wat leuke weetjes over ons park voor je opgezocht.

Madurodam is de grootste attractie van Den Haag: ieder jaar komen er tussen de 600.000 en 700.000 mensen een kijkje nemen in ons park. Dat is net iets meer mensen dan er in een grote stad als Rotterdam wonen. En net iets minder dan in Amsterdam. De helft van al deze bezoekers zijn Nederlandse kinderen, natuurlijk mét hun ouders of familie.

Alvast een leuk weetje over ons park: in Madurodam rijden de treinen alleen overdag. Iedere trein rijdt ieder jaar 16.000 kilometer over het spoor. Dat is ongeveer even ver als twee keer van het midden van Nederland naar de Zuidpool en weer terug. En dan nog een keer heen en weer. Ver hè?

Madurodam. Dat moet je meemaken

In Madurodam zie je waar Nederland goed in is. Bijvoorbeeld in het stroom maken van de wind, met windmolens. Of van land maken waar water was, maar daar vertel ik zo nog iets meer over. We hebben heel veel kleine gebouwen, zoals het Rijksmuseum uit Amsterdam, het Centraal Station uit Utrecht, de Kaasmarkt uit Gouda en allerlei KLM-vliegtuigen. In totaal zijn het 435 gebouwen. Al deze gebouwen vind je ook in het echt in Nederland, maar dan wel 25 keer zo groot. Daarom heten onze gebouwtjes miniaturen. Dat is een duur woord voor mini-gebouw. Wij noemen de gebouwen ook wel maquettes (zeg: ma-kettes).

60.000 Madurodammertjes

Ook onze inwoners zijn 25 keer zo klein als in het echt. We noemen ze Madurodammertjes, en het zijn er 60.000 in totaal. Dat zijn evenveel inwoners als in een andere gemiddelde stad van Nederland. Eén van die inwoners is de DJ Armin van Buuren, alleen is hij bij ons maar 7,5 centimeter groot (want dat is dus 25 keer zo klein). Hij is namelijk een van de beste DJ's van de wereld. De bezoekers van zijn concert in Madurodam staan heel de dag te dansen. Niet alleen op zijn muziek, maar ook op de toffe beats die onze bezoekers zelf maken. Heb jij dat ook al een keer gedaan?

In Madurodam kun je dus ook zelf van alles doen. Zoals schepen uitladen in de haven van Rotterdam. Wist je dat dat de grootste haven van Europa is? Daar mogen we best trots op zijn als klein landje. Of je kunt jezelf in kazen wegen. We zijn in heel de wereld namelijk heel erg beroemd om onze kazen.

Attracties in Madurodam

Ook hebben we maar liefst zes levensgrote attracties waar je zelf in kunt. Het zijn grote gebouwen waarin je iets leert over een bepaald onderwerp. Ik had het er net toch over dat Nederlanders van water land kunnen maken? In onze attractie de Waterwolf leer je hoe we dat al meer dan 400 jaar doen. En waarom we daar zo goed in zijn. We hebben iets minder dan 100 jaar geleden namelijk de allergrootste stoommachine ter wereld gebouwd. Om een heel groot meer leeg te pompen. Er zat maar liefst 800 miljard liter water in dat meer. Dat is superveel, want daar kun je 16 miljard keer van douchen. De mensen noemden het meer de Waterwolf,

madurodam



omdat het heel woest en wild was. En zelfs hele dorpen overspoelde. Het lag in het midden tussen Leiden, Amsterdam en Haarlem. Precies op de plek waar Schiphol nu ligt. En bijvoorbeeld Hoofddorp. Niemand geloofde dat het de Nederlanders zou lukken, maar dat is het dus wel! En in onze nieuwste attractie, De Hollandse Meesters, klim en klauter je dwars door de schilderijen van bekende Nederlandse kunstenaars. Ren van de ene verwondering naar de andere, want een palet aan avonturen wacht hier op je. En dan hebben we nog de levensechte vliegervaring. The Flying Dutchman gaat verder dan vliegen; het is een eerbetoon aan de 100-jarige KLM, de enige luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog steeds onder haar eigen naam opereert. Ontdek aan boord hoe pioniers zoals Albert Plesman Nederland vergrootten, met de Douglas DC-3 als een iconisch eerbetoon aan de glorie-dagen van KLM in de jaren '40 en '50. Dat soort dingen leer je dus allemaal in onze attracties. Best gaaf, toch?

Langnek en Holle Bolle Gijs

Maar we hebben nog meer leuke verhalen over Madurodam. We zijn in 1952 opengegaan. Een paar weken nadat het Sprookjesbos van de Efteling open is gegaan. En daar zijn we reuzetrots op! Langnek, Holle Bolle Gijs en de Zingende Zwammen hebben daarom ook een plekje in ons park. Heb jij die al wel eens gezien in ons park?

Alle attracties, gebouwen en Madurodammertjes maken we zelf. Nou ja, ik niet, maar mijn collega's. Ze vragen dan eerst de tekening op van het echte gebouw. En maken die dan na, zodat het in Madurodam past. Maar wel altijd zo echt mogelijk. Vroeger waren onze miniaturen van hout. Maar nu maken we ze van kunststof. Dan kunnen ze langer buiten blijven staan. In onze eigen werkplaats repareren we alles wat stuk of niet meer mooi is. Zo zorgen we er samen voor dat Madurodam er altijd perfect uitziet voor onze bezoekers!

Nieuwe gebouwen

We krijgen best wel vaak de vraag of er een nieuw mini-gebouwtje bij komt in Madurodam. Dit toetsen we aan verschillende criteria. Het moeten dan gebouwen zijn waar we als Nederlander trots op kunnen zijn of waar een verhaal achter zit. We willen als Madurodam wel meegaan met de tijd daardoor verandert de invulling van het park steeds. De gebouwen die we hebben, blijven bestaan en knappen we op als ze niet zo mooi meer zijn. We bouwen ook nieuwe attracties (zoals de De Hollandse Meesters). Ook hebben we sinds een tijdje de The Flying Dutchman, één van de laatste Dakota vliegtuigen van Nederland.

Een eigen burgemeester

Wij noemen Madurodam ook wel de leukste stad van Nederland. Net als elke andere stad hebben we ook een eigen burgemeester en wethouders. Het enige verschil is dat het bij ons kinderen zijn in plaats van volwassenen. De eerste burgemeester van Madurodam was heel beroemd. Het was Prinses Beatrix. Ze was 14 jaar toen zij burgemeester was. Zij heeft Madurodam geopend in 1952. Ze bleef burgemeester totdat ze koningin werd in 1980. Sinds dat jaar kiezen wij ieder jaar een nieuwe burgemeester en wethouders. Zij zitten op middelbare scholen in Den Haag. Zij zitten in het 'College van burgemeester en wethouders'. Dat is dus een soort jeugd-gemeenteraad.

madurodam



Nationale Kinderherdenking op 4 mei

Onze burgemeester en wethouders zijn heel erg belangrijk. Ze zijn altijd aanwezig bij belangrijke evenementen in Madurodam, zoals de Nationale Kinderherdenking op 4 mei of de Madurodam Marathon in oktober. De Nationale Kinderherdenking is een dodenherdenking net als op de Dam in Amsterdam, maar dan speciaal voor kinderen. We vinden het namelijk heel erg belangrijk dat ook kinderen begrijpen dat het heel bijzonder is dat we in Nederland in vrijheid leven. We zijn namelijk een oorlogsmonument. Madurodam is vernoemd naar George Maduro. Hij is een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders wilden graag dat iedereen hem zou blijven herinneren om zijn heldendaden. Daarom gaven zij geld om 'Maduro-dam' te bouwen. En daarom heten wij dus zo. Het heeft dus niets met Rotterdam, Amsterdam of Monnickendam te maken!

Geld geven aan goede doelen

Dan nog iets heel belangrijks. Wist je dat we ieder jaar geld geven aan goede doelen? Dat doen we al sinds 1952. We geven dit geld aan goede doelen voor kinderen. Doelen die kinderen helpen om iets voor een ander te doen. Want als je iets goeds doet voor mensen om je heen, hoe klein ook, maak je Nederland een beetje mooier. In totaal hebben we al meer dan 36 miljoen euro weggegeven. Door een bezoek te brengen aan Madurodam, help je ons mee om nog meer goede doelen te helpen.

Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen om te vertellen. Natuurlijk hebben we ook nog een paar grappige feitjes voor je die je klasgenootjes écht nog niet weten.

Want wist je dat...

- ... er 17 vliegtuigen in Madurodam zijn (waarvan één reuze vliegtuig)?
- ... er 27 bruggen zijn in Madurodam?
- ... er 27 boten door het park varen?
- ... we 5.500 mini-boompjes in ons park hebben?
- ... een heel team van tuinmannen deze mini-boompjes zo klein houdt?
- ... en we dus ook mini-appeltjes en mini-peertjes te hebben?
- ... er 3.150 straatlantaarns in het park staan?
- ... er nog eens 33.000 lampjes gaan branden als het avond wordt?
- ... we een tulpenveld hebben met 17 reuze-tulpen van 2,5 meter hoog?
- ... er ieder jaar ook nog eens 55.000 "gewone" tulpenbollen geplant worden?
- ... het hoogste (kleine) gebouw van Madurodam de Euromast is?
- ... de Euromast 7,4 meter hoog is?
- ... er het langst gewerkt is aan het Rijksmuseum?
- ... in totaal namelijk 4.100 uur?
- ... dat evenveel uur is als 1 persoon die 512 dagen werkt?
- ... dat nog lang niet alle verhalen over Madurodam zijn?

Wil je meer weten over Madurodam, of bijvoorbeeld over onze attracties of miniaturen?

Dan kun je natuurlijk op onze website kijken: www.madurodam.nl.

Of je kunt onze Madurodam app downloaden. Kijk maar op www.madurodam.nl/madurodam-apps. Namens alle medewerkers van Madurodam: héél véél succes met je spreekbeurt!

madurodam